

Protestantse gemeente Does en Wetering

Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge

17 mei 9.30 uur Ds. W. Hendriks, Ter Aar

24 mei 9.30 uur Ds. E. Westrik, Pinksteren

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

17 mei 10.00 uur Ds. P. Baane, Alphen aan den Rijn

24 mei zie Woubrugge

Vieren en doen

Aanstaande zondag ontvangen we in de Dorpskerk, ds. Wim Hendriks uit Ter Aar en in het Kerkje aan de Does gaat ds. Piet Baane voor. De week erop vieren we het feest van Pinksteren. Dat doen we als gemeente samen in de Dorpskerk. Collega Evert Westrik is dan onze voorganger. Gezegende diensten gewenst!

Als u vervoer nodig hebt kunt u contact opnemen met onze diaken Rita Lekx (06-30303959)

Koffie-ontmoeting 24 mei

De tweede en vierde woensdag van de maand bent u in Immanuel van harte welkom vanaf 10.00 uur voor koffie en een praatje. De eerstvolgende keer is op 24 mei. Heeft u vragen of vervoer nodig neem dan contact op met Maaïke Schijf: 06-40123893.

Woensdag 27 mei is er vanaf 19.30 uur een gemeente-avond. Over de invulling van de avond krijgt u later bericht.

Oproep boeken en legpuzzels

Op zaterdag 20 juni is er weer een Open Dag Waterrecreatie in Woubrugge en als PG Does en Wetering zijn wij natuurlijk ook weer present in en om de Dorpskerk en Immanuel. Voor de boeken- en puzzelmarkt vragen we nu alvast uw aandacht. Heeft u nog mooie boeken die u kwijt wilt of legpuzzels waar u op uitgekeken bent? Dan kunt u deze vanaf nu kwijt op de vide van Immanuel. Begin juni zullen we nog een paar ophaal / brengmomenten organiseren waarop u uw boeken / puzzels kwijt kunt. Als u deze zelf niet kunt brengen (te veel / te zwaar), dan kunnen ze ook opgehaald worden. We ontvangen graag alleen complete legpuzzels en boeken die goed verkoopbaar zijn (zoals romans, kinderboeken, kookboeken). Alvast dank! Voor informatie: Marianne Zandstra

6 juni Workshop in Immanuel

De dames van het createam organiseren na enkele goedbezochte bloemschikmiddagen een workshop decouperen. Het is met lijm en servetten, van iets ouds iets nieuws maken. Deze keer komen we samen in gebouw Immanuel van 14.00 – 16.00 uur. Een activiteit voor jong en oud, leuk om met (klein)kinderen te doen! Voor informatie: Jennie Verweij (06-20037668) De kosten zijn 7,50 en u kan zelf een schaal, pot etc. meenemen.

Omzien naar elkaar

Wij gedenken... Jan Willem Kliffen 27 mei 1935 - 25 april 2026

Op zaterdag 25 april overleed in de leeftijd van 90 jaar Jan Kliffen. Jan werd geboren in Wormerveer en verhuisde na het overlijden van zijn ouders naar Warmerhuizen waar hij verder opgroeide bij zijn opa en oma. Jan keek met veel liefde terug op zijn jeugd. Hij

trouwde in 1964 met zijn grote liefde Greet van de Lagemaat, zij overleed in 2008. Samen kregen zij drie zonen. De tweeling Sjaak en Herman en Willem. Later kwamen daar de schoondochters en vier kleinzonen bij.

Jan was een liefdevolle echtgenoot en een vader die er altijd voor je was. Hij was trouw aan zijn gezin en trouw in de zorg voor zijn nicht Marijke, die een beperking had. Jan hield van sport, liep toen hij in de tachtig was nog zijn hardlooprondjes, was een uitstekend biljarter en fietste wat af. Hij was een trouwe fan van AZ, maar nog veel trouwer en trotser fan van de voetballende kleinzonen.

Jan had een brede kijk op de wereld, hij was loyaal en had respect voor ieder mens. Hij kon met zijn scherpe opmerkingen je even de spiegel voorhouden.

In 2024 verhuisde Jan van Zoeterwouden naar Woudsoord en werd lid van onze gemeente. Enkele malen kwam hij nog in de kerk, daar genoot hij zichtbaar van, en was ook bezoeker van de kerkelijke vieringen in Woudsoord.

In de dankdienst voor zijn lange voltooide leven stonden we stil bij het Bijbelverhaal dat Jan het mooiste verhaal van de Bijbel vond: De Barmhartige Samaritaan. Het verhaal dat ons vertelt over Eeuwig leven, kwetsbare mensen, naastenliefde en over de God waar Jan in geloofde: een God vol compassie, een God die ons wil oprichten tot een nieuw leven.

In dat vertrouwen hebben we Jan begraven op de begraafplaats van ons dorp en gelegd in de handen van de Levende God. Wij dragen aan die God de geliefden van Jan op: Sjaak en Jolanda, Herman en Renate, Willem en Kitty, Jelle en Feline, Daan, Danny en Stefan. We wensen hen toe dat de goede herinneringen hen tot eigendom en troost zijn.

Meeleven

Mw. Jannie Bosscher 9 Van Alcmaerlaan 26, 2355 BB Hoogmade) mocht na een verblijf in Noorderbrink weer naar huis. Het is niet makkelijk thuiskomen, de pijn is blijvend en het gemis voelbaar. We bidden voor kracht en nieuwe moed en wensen haar zegen.

Mw. Coby Hoogerbrugge, is na haar ongelukkige val thuis, geopereerd en verblijft nu op de revalidatieafdeling van Alrijne in Alphen aan den Rijn(Meteoorlaan 4 , 2402 WC)

We wensen haar veel sterkte en de zegen van God op de weg van herstel!

Jubileum

Huib en Rika Kwakernaak-Stapper (Hofdijklaan 23, 2374 BS Oud Ade) mochten op 6 mei vieren dat ze 55 jaar getrouwd zijn. We feliciteren hen van harte met deze bijzondere dag en wensen hen met allen die hen lief zijn nog meer gezegende jaren samen!

Geboren

Bijzonder is het te mogen vermelden, het mooie bericht van de geboorte van Oos Klaas, zoon van Timo en Leanne Drost-Bregman. Oos werd geboren op woensdag 29 april. Op het kaartje schrijven Timo en Leanne: *'Zo lief, zo zacht, zo klein. Je kunt al iets: je kunt te mooi voor woorden zijn!* We wensen het jonge gezin zegen en bidden dat Oos mag opgroeien tot vreugde van velen en mag delen in het vertrouwen en de liefde van God. Het adres: Trompstraat 20, 2405 GP, Alphen aan den Rijn.

Succes!

De landelijke eindexamens zijn weer begonnen en ook een aantal jongeren in onze gemeente doen dit jaar examen. Een stressvolle tijd.... soms voor de ouders nog meer dan voor de examenkandidaten 😊. Nog even hard aan de slag en dan uitrusten en genieten van een lange vakantie. Veel succes en vergeet niet: dat je examen mag doen betekent dat je het kan!

Bestuur en beleid

Bericht van de diaconie

Verzoekplatenprogramma

Elke vrijdag (vanaf 9.00 uur) staat er een nieuwe uitzending van het verzoekplatenprogramma van Ter Aar-Woubrugge klaar. U kunt dit beluisteren via Kerkdienstgemist (Woubrugge of Hoogmade). Verzoeknummers kunt u aanvragen via de mail kerkomroep@pgdoesenwetering.nl.

Berichten van de Kerkrentmeesters

Ontvangen...

We ontvingen in de brievenbus € 20,00 voor 'In de gloria'.

Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad dan kunt u dit sturen naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl. Voor de volgende keer graag voor zondag 24 mei.

Groet Bijzonder is het om zoveel hoogtepunten als gezin mee te maken en wat mooi dat we dat mogen delen in en met de gemeente. Veel dank, ook namens Leen, voor al uw belangstelling en felicitaties in welk vorm dan ook, het doet ons goed te ervaren dat zovelen met ons verbonden zijn. Volgend weekend met Pinksteren zijn we een paar dagen weg, collega Evert Westrik is er wanneer dat nodig is. Ontvang allen een zegenrijke groet! Gretha Bregman-Hoving