

Protestantse gemeente Does en Wetering

Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge

16 maart 9.30 Mw. G.J.H. Bregman-Hoving
23 maart 9.30 zie Hoogmade

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

16 maart 10.00 Mw. A. Vermeij
23 maart 10.00 Ds. N. Paap

Vieren en doen

Aanstaande zondag gaat in het Kerkje aan de Does, mw. Annie Vermeij voor. De week erna op 23 maart hebben we een gezamenlijke dienst in het Kerkje aan de Does. Oud-voorganger van Hoogmade, Ds. Nico Paap, verwelkomen we dan als voorganger. Als u vervoer nodig heeft schroom dan niet contact op te nemen met Rita Lekx. (06-30303959)

In de Dorpskerk mag ik zelf voorgaan op 16 maart. We lezen dan uit Genesis 3, waarmee we aansluiten bij het project van de kindernevendienst, 'In de tuin, het leven wint!'

De greep naar de appel in de tuin, bleek een misgreep. En dan die vraag: mens waar ben je? Een vraag van alle tijden naar ik denk, goed om daar met elkaar over na te denken.

Gezegende diensten gewenst, in de kerk en ook als u thuis verbonden bent!

40-dagen tijd kindernevendienst

In de 40-dagen tijd volgt de Kindernevendienst het project van Bijbelbasics. Het thema is: "In de tuin, het leven wint!" De tweede zondag staat Genesis 3 centraal. De mens wordt uit de tuin gestuurd en zo komt er een einde aan de vrede en harmonie die er was. Op de derde zondag lezen de kinderen uit Jesaja 35. God belooft aan het volk van Israël dat er een nieuwe tijd zal komen. Dan zullen er in de woestijn bloemen bloeien en bomen groeien, zoals in een prachtige tuin. In die tijd zal er vrede zijn; angst en verdriet zullen verdwijnen. Een belofte om bij stil te staan en naar uit te zien.

Iedere week zien we de kijktafel groeien, help jij ook mee om in de kerk een bloeiende tuin te maken?

In de gloria!

Vrijdag 7 maart vierden we de verjaardagen van de jarigen van de maanden februari en maart. Het was net als de andere keren een mooie ontmoeting, de jongste 2 jaar en de oudsten 89 jaar! We zijn inmiddels het jaar rond en ik vroeg aan de kerkenraad en nu? Tijd voor iets nieuws? Unaniem werd geopperd het nog een jaar te doen dus we gaan weer zes keer pannenkoeken eten met elkaar. Hier en in de nieuwsbrief leest u wanneer en natuurlijk krijgt u weer een persoonlijke uitnodiging. Ik heb er weer zin in!

Koffie-ontmoeting 18 en 24 maart

Op dinsdag 18 maart drinken we koffie in het Kompas en op woensdag 24 maart in Immanuel. Er zou nog wel wat meer gemixt kunnen worden tussen Woubrugge en Hoogmade, dus....

De koffie staat klaar om tien uur, en een ieder is hartelijk welkom.

Tijd voor ontmoeten, gezamenlijke activiteit met de Gereformeerde Kerk

Als gezamenlijke kerken organiseren we activiteiten om als leden van de gereformeerde kerk en onze gemeente elkaar te ontmoeten. We sluiten bij alle activiteiten aan bij het jaarthema van de PKN: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. Inmiddels is er één huiskamerontmoeting geweest.

De volgende ontmoetingen staan nog op de planning:

Maandag 17 maart: ontmoetingswandeling van 16.00- 18.00 uur. We starten bij de Dorpskerk. Aanmelden niet nodig.

Woensdag 19 maart: ontmoetingslunch in Immanuel van 12.00-14.00 uur. Aanmelden niet nodig

Zondag 23 maart: huiskamerontmoeting (aanmelden niet meer mogelijk)

Dinsdag 25 maart: Ontmoetingsavond in het Kompas van 20.00-22.00 uur. Aanmelden niet nodig

Ik hoop bij deze verschillende manieren van ontmoeten velen van u te zien, en u mag natuurlijk ook bij alle drie de ontmoetingen aansluiten!

Violendag 22 maart

Zie het bericht van het violenteam onder het kopje van de Kerkrentmeesters.

Omzien naar elkaar

Meeleven

We leven mee met familie Noordam (Boddens Hosangweg 52, 2481 LA). Mw. Jo Noordam-Kempenaar overleed op donderdag 6 maart in de leeftijd van bijna 94 jaar. Een moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder en oudste zus. De dankdienst voor haar leven is/was op vrijdag 14 maart om 13.00 uur in de Dorpskerk waar Jo zo trouw kwam. In het volgende Kerkblad kunt u het in memoriam lezen. We wensen de familie ook vanaf deze plek veel sterkte en Gods zegen.

Mevrouw Wil Rietveld-Bulk (Beatrixplantsoen 2, 2481 AW) is als alles volgens plan is gegaan weer thuis in Woubrugge. Na een verblijf in het ziekenhuis en het revalidatiecentrum is er nog een weg van herstel thuis te gaan. We wensen haar daarbij geduld en voor iedere dag nieuwe krachten.

Onze diaken Jan Tinga (Bateweg 50,2481 AN) onderging een geslaagde operatie en is weer thuis. Het is nog wachten op uitslagen. We wensen Jan een voorspoedig herstel en samen met Anja vertrouwen en Gods zegen.

Bestuur en Beleid

Bericht van de kerkrentmeesters

Gretha Bregman ontving bij een bezoek € 20,00 voor de kerk. Hartelijk dank!

Violenactie

De lente hangt in de lucht en dat betekent: tijd voor de jaarlijkse violenactie! Zaterdag 22 maart is de dag om uw tuin en balkon op te sieren. Dan verkopen we weer 'violen van de kerk'. De violen staan er prachtig bij en ze zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar. De prijs is hetzelfde als vorig jaar: 3 voor 15 euro. De opbrengst is natuurlijk voor onze gemeente Does en Wetering. U kunt de violen kopen op het Batehofplein en boerderij van Rijn in Woubrugge en bij het Kerkje aan de Does in Hoogmade.

Nieuw dit jaar: u kunt de violen ook online, in uw gewenste kleur, bestellen!

Binnenkort zal de webshop op onze website open gaan. De violen kunnen ook bij u worden thuisbezorgd. Zet 22 maart (violendag) dus alvast in de agenda! Het violenteam

Bericht van de diaconie

Tot en met zondag 16 maart worden er houdbare boodschappen ingezameld voor de Voedselbank. We vragen u bij te dragen door producten, zoals bijvoorbeeld pasta, blikgroenten, soepen, kaakjes, tandpasta en/of borstel in te leveren. Op zondag 16 maart kan dat op beide vierplekken: in gebouw 't Kompas of Immanuel. We hopen dat er zoals andere jaren weer heel wat kratten bij de Voedselbank gebracht kunnen worden. Alvast hartelijk dank voor het delen en geven!

Berichten Kerkblad/nieuwsbrief Heeft u een bericht voor het kerkblad of de nieuwsbrief dan kunt u dit sturen naar: kerkblad@pgdoesenwetering.nl . Voor de volgende keer graag voor zondag 23 maart.

Groet Als u dit leest heb ik weer enkele dagen nascholing in Hydepark erop zitten. De dagen starten daar altijd met een korte viering. Het is een moment van rust, van bezinning en het opdoen van inspiratie. Daarnaast is er een mooi aanbod van leermodules èn is het fijn om met collega's op te trekken en van elkaar te leren. Na deze keer staat er voor mei nog een afsluitende tweedaagse gepland, ik kijk er naar uit!

Allen een zegenrijke groet, Gretha Bregman-Hoving