

Protestantse gemeente Does en Wetering

Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge

| | | |
|----------|-------|---|
| 29 maart | 19.30 | ds. S. Honing, Capelle a/d IJssel, Viering Heilig Avondmaal |
| 31 maart | 9.30 | mw. G.J.H. Bregman-Hoving |
| 7 april | 9.30 | Ds. W.J.J. Koelewijn, Renkum |

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

| | | |
|----------|--------------|--|
| 29 maart | 19.30 | Ds. E. Westrik, Viering Heilig Avondmaal |
| 31 maart | 11.00 | mw. G.J.H. Bregman-Hoving vooraf koffiedrinken |
| 7 april | 10.00 | mw. M. Walburg, Alphen aan den Rijn |

Vieren en doen

Op 29 maart, Goede Vrijdag vieren we samen de maaltijd van de Heer. In de Dorpskerk is Stefan Honing onze voorganger. Fijn om deze oud-voorganger te kunnen ontmoeten. In het kerkje aan de Does verwelkomen we eveneens een goede bekende, Evert Westrik. Beide diensten beginnen om 19.30 uur.

Op Paasmorgen mag ik zelf voorgaan op beide vierplekken. Om 9.30 uur in de Dorpskerk en om 11.00 uur in het kerkje aan de Does. Bij deze laatste dienst is het koffiedrinken vooraf. De zondag na Pasen, 7 april wil Wouter Koelwijn in de Dorpskerk voorgaan. Fijn dat de band met Woubrugge er al zolang is en blijft! In het kerkje aan de Does verwelkomen we Maya Walburg als voorganger. Fijn om elkaar in de diensten te ontmoeten, goede diensten gewenst!

Stille week en Pasen

De stille week werd ingeleid door de uitvoering van Voices of Bliss met de Passie, "De weg van het donker naar het Licht". We beleefden met elkaar een indrukwekkende en mooie avond die ons stil liet staan en aan het denken liet zetten over de weg die Jezus ging. Samen met de andere geloofsgemeenschappen kwamen we samen in de vespers op maandag, dinsdag en woensdag. In deze korte samenkomsten stonden we stil bij de "Ik ben-woorden".

Op vrijdag willen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Aan de tafel is plek voor iedereen want wij mogen al weten dat het Pasen is geworden. Samen de maaltijd vieren is het hart van de gemeente, goed om elkaar daar te ontmoeten.

Op Paasmorgen vieren we in beide kerken het Paasfeest. Dan wordt het licht binnengebracht en willen we lezen uit het Johannesevangelie, het uitzingen van het Licht en zeggen: De Heer is waarlijk opgestaan!

OPROEP

Het lukt niet om voor de Startzondag (15 september) een band te vinden, die ons zingen wil begeleiden. Weet u een band die dit graag zou willen doen, laat het Rita Lekx weten, tel. 06 30303959 of spreek haar aan.

Middag van ontmoeting, terugblik

Op 19 maart kwamen we met vijftig 75-plussers samen in Immanuel. We namen alvast een voorschot op Pasen. We zongen met elkaar Paasliederen en hoorden woorden van opstaan

en verdergaan. Na een (best wat moeilijk) woordspel aten we met elkaar de warme maaltijd. In de afgelopen dagen hoorde ik nog vaak erover praten, ik denk dat we kunnen zeggen: "Wat hadden we het goed met elkaar!"

Violenactie

Op zaterdag 23 maart werden er weer violen verkocht in onze dorpen. Er zijn de komende tijd nog violen te koop bij Boerderij van Rijn aan de Kruisweg. In een volgend schrijven kunnen we de opbrengst vermelden.

Koffieochtend

Op woensdagmorgen 10 april kunt u in Immanuel terecht voor koffie en een praatje. De ochtenden zijn op de 2^e en 4^e woensdag van de maand en u kunt binnenlopen vanaf 10 uur.

Omzien naar elkaar

Overlijden

Op 8 maart overleed in het bijzijn van haar kinderen Maria Geertruida Doornik-Overvliet. Rietje werd 81 jaar. Op donderdag 14 maart was er een samenkomst van afscheid in de aula van het crematorium in Alphen aan den Rijn.

Rietje was lid van onze gemeente en trouw lezer van dit Kerkblad. Ze deelde de berichten met haar burens en leefde zo mee met de gemeenschap van ons dorp.

De kinderen schreven op de kaart: "Dag mam, voor altijd in ons hart..."

We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind toe dat al het goede dat meegedragen wordt in het hart, een troost is, in deze en komende dagen.

Meeleven

Mw. van der Wel-Domburg verblijft voor revalidatie in Alrijne Revalidatie in Alphen aan den Rijn. (Meteoorlaan 4, 2402 WC) Het is een lange weg van herstel, we wensen haar moed en kracht. Een kaartje zal haar zeker goed doen.

Anderen niet bij naam genoemd wachten op uitslagen of behandeling, veel sterkte en zegen gewenst!

Bestuur en Beleid

Bericht van de diaconie

Collecte

Op Goede Vrijdag is de diaconale collecte aan de tafel en bij de uitgang bestemd voor Woord en Daad. Water is alles voor boeren die hun akkers moeten bewateren. Op veel plekken in de wereld is er in grote delen van het jaar te weinig en soms teveel water. Bijv. langs de Awash rivier in Ethiopië. Deze 1250 km lange rivier is een levensader voor een groot gebied. Door slecht beheer droogt de rivier uit en raakt vervuild. Daar brengt Woord en Daad samen met de boeren en overheden verandering in. Bijv. voor 9 euro leert een boer alles over het vasthouden en hergebruiken van water, voor 39 euro krijgt een ambtenaar training voor de verbetering van waterbeheer.

Boodschappen Voedselbank

De oproep om boodschappen aan te leveren voor de Voedselbank heeft ruim 11 kratten opgeleverd. Namens alledrie de kerken en alle mensen die een steuntje in de rug nodig hebben, hartelijk dank voor uw medewerking! Namens de diaconie, Rita Lekx

Berichten Kerkblad/nieuwsbrief

Heeft u een bericht voor het kerkblad dan kunt u dit sturen naar :

kerkblad@pgdoesenwetering.nl .

Groet

Langs deze weg wil ik u allemaal goede en gezegende Paasdagen wensen.

Ik ben me ervan bewust dat voor velen het Paasfeest confronterend is. Soms staat het (te) ver af van je eigen leven waarin de dood zo'n grote rol heeft gekregen. Daarom naast alle goede wensen een sterktewens en het gebed dat u en jij mag ervaren dat God er is en je omringen wil met Zijn troost en liefde!

Warme groet, *Gretha Bregman-Hoving*