

Protestantse gemeente Does en Wetering

Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge

17 maart 9.30 ds. W.P. Vermeulen, Utrecht
24 maart 9.30 mw. A. A. Bogerd- Looijen , Veenendaal

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

17 maart 10.00 ds. M.S. Kloppenburg, Rijnsaterwoude
24 maart gezamenlijke dienst in de Dorpskerk

Vieren en doen

Op 17 maart gaat Wim Vermeulen voor in de Dorpskerk en Mariska Kloppenburg in Hoogmade. In het kerkje aan de Does is die zondag een Experiencedienst. Hieronder leest u er meer over. Op Palmzondag 24 maart hebben we een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk. Rianne Bogerd is dan onze voorganger. Goede diensten gewenst!

Experience

“Put your money where your mouth is” is het thema van de Experiencedienst op 17 maart in het Kerkje aan de Does. Op een interactieve manier worden jong en oud aangezet om na te denken over welke rol geld heeft in het leven. Kom en beleef het mee in deze speciale gezamenlijke dienst!

Passie 2024

Het Woubrugse koor Voices of Bliss wil op zaterdag 23 maart en zondag 24 maart liederen ten gehore brengen die ons meenemen in de verbeelding van Jezus' lijden en sterven. André van 't Wout verzorgt de begeleiding en de algehele leiding is in handen van dirigente Mari'an van Loon.

Op zaterdag 23 maart is deze uitvoering in de Goede Bron aan de Troubadourweg in Alphen aan den Rijn, aanvang 19.30 uur en op **zondag 24 maart in de Dorpskerk. Dan is de aanvang 19.00 uur.**

Vespers 25, 26 en 27 maart

In de stille week zijn er op maandag-, dinsdag- en woensdagavond een vesper. Het zijn korte vieringen waarin we stil staan bij de “Ik ben -woorden” . De vespers worden gehouden in de Dorpskerk en beginnen om 19. 15 uur en duren ongeveer een half uur. De diverse geloofsgemeenschappen van onze dorpen organiseren deze vieringen samen. Een mooie en goede manier om in alle drukte van het leven stil te staan bij het verhaal van het lijden en uit te zien naar Pasen. Weet u welkom!

Middag van ontmoeting

Op 19 maart is er een middag voor 75-plussers in Immanuel. We zien uit naar een gezellige middag en de gezamenlijke maaltijd samen. De opgavekaart had u al in moeten leveren maar mocht u het vergeten zijn belt u dan even met Jeanne: 0172-518940.

Violenactie

Op zaterdag 23 maart worden er weer violen verkocht op het Batehofplein, het pleintje bij Immanuel en bij het winkelcentrum in Hoogmade. Met behulp van de vele vrijwilligers zijn deze gekweekt. Van stekjes naar bloeiende planten.... (je zou er zo een preek over kunnen schrijven maar dat terzijde) De opbrengst geeft de kerkrentmeesters extra ruimte. Dus daarom deze oproep die ik niet zo snel van de kansel zal (s)preken: Kom en koop!

Bowlen jongeren

Zaterdag 23 maart van 19.00 – 21.30 uur gaan de jongeren bowlen. Meld je aan voor 20 maart bij Afike de Rijk (fiekjederijk@gmail.com of 06-18630762). De avond is van 19.00 – 21.30 uur en er wordt verzameld bij Immanuel. Vergeet je fiets niet 😊

Koffieochtend

Op 27 maart kunt u in Immanuel terecht voor koffie en een praatje. De ochtenden zijn op de 2^e en 4^e woensdag van de maand en u kunt binnenlopen vanaf 10 uur.

Omzien naar elkaar

Wij gedenken...

Wij gedenken Kees van Klaveren

Voor ons allemaal onverwacht overleed Cornelis Gerrit van Klaveren. Kees werd aan de van Hemessenkade in ons dorp geboren op 2 mei 1941 en op 13 februari overleed hij aan diezelfde van Hemessenkade, hij werd 82 jaar. Hij was bijna 60 jaar getrouwd met Co en samen kregen zij twee kinderen Ellen en Jan. Kees was de schoonvader van Nicoline en Denis en de opa van Aron Isa en Eva.

Door zijn werkzame leven in de melkzaak en rijdende winkel was Kees voor iedereen in en rond Woubrugge een bekende en zijn jovialiteit en gevoel voor humor maakten dat hij geliefd was. Het eigen bedrijf was ook hard werken, alleen de zondagmiddag was een moment van vrij zijn en ontspanning. Dan genoot hij van het even erop uitgaan en op het water zijn. De laatste jaren van zijn werkzame leven was Kees chauffeur op de touringcar. Hij hield ervan om op de weg te zijn maar ook van de contacten en het onder de mensen zijn. Kees was een man die graag zelf de routes uitstippelde in zijn werk op de weg maar ook in zijn leven. Hij wilde graag de touwtjes in handen houden, zijn eigen weg gaan, vastberaden misschien wel eigenzinnig.

In de dankdienst op dinsdag 20 februari in de Dorpskerk, stonden we stil bij Kees zijn leven en bij woorden uit de Bijbel over de storm op het meer. Kees bewaarde de tekst van het lied Amazing Grace, wonderlijke genade. We ontdekten met elkaar dat genade eindeloze liefde is die over de dood heen reikt. Steunend op die belofte hebben we Kees begraven op de algemene begraafplaats van ons dorp.

Onze gedachten zijn bij Co, de kinderen en kleinkinderen, we wensen hen troost en zegen

Wij gedenken Johan Evers

In de morgen van 15 februari overleed Johannes Evers. Johan werd geboren op 29 april 1951 en werd 72 jaar. Johan was getrouwd met Coby en samen kregen zij drie zonen, Martijn, Dennis en Patrick en dochtertje Wilma die niet aan leven toekwam. Het gezin werd later uitgebreid met schoondochters en zes kleinkinderen en drie bonuskleinkinderen.

Johan was een echte Woubruggenaar en betrokken bij het dorp. Hij zette zich in bij de Dierenweide waar hij veel uren doorbracht. Johan knutselde en rommelde graag en velen zullen zich hem ook herinneren als degene die oud ijzer ophaalde. Hij stond altijd klaar om een ander te helpen want nee zeggen dat deed Johan nooit.

Johan was een man van weinig woorden en daarin lag ook zijn kracht. Hij was evenwichtig en behield altijd de rust. Veroordeelde niemand en liet anderen in delen in wat hij had.

Begin januari kreeg Johan te horen dat hij niet meer lang te leven had. Hij nam afscheid van wat hij had, deelde zijn spullen uit aan anderen, nam afscheid van familie en vrienden en tenslotte nam hij afscheid van zijn Coby, de kinderen en kleinkinderen. Een week voor zijn sterven ontving Johan de zegen. Hij verlangde naar de ontmoeting met God en naar de ontmoeting met zijn dochttertje.

In de dienst in de Dorpskerk voorafgaande aan de begrafenis lazen we met elkaar het verhaal van het dochttertje van Jairus. Gestorven maar door Jezus aangesproken met Taltitha koem: meisje sta op. In het vertrouwen dat er een dag komt dat tegen een ieder gezegd zal worden mens sta op!, hebben we het lichaam van Johan losgelaten en zijn leven gelegd in de handen van de Eeuwige.

We wensen Coby en haar gezin de ervaring dat God met hen meegaat en hen zal dragen in deze en komende dagen.

Wij gedenken Hans Postmus

Op 22 februari 2024 overleed Johannes, Hans Postmus. Hans werd geboren op 15 oktober 1952 en groeide op in Woubrugge. Hij was 46 jaar getrouwd met Marja van Egmond, zij deelden hun levens 52 jaar. Een maatje, steun en toeverlaat voor Marja en altijd klaar staand voor de mensen in zijn omgeving. Hans was een man die hield van gezelligheid, van mensen om hem heen, van een drankje in de kroeg en van een feestje. Hans was altijd trouw naar anderen. Hij verzorgde Marja alle jaren, nam iedere week voor haar een bloemetje mee, maar was ook trouw in het bezoeken van zijn schoonouders en moeder. Iedere dag (!) deed hij dat en ook vrienden en dorpsgenoten konden altijd op hem rekenen. Hans had een wat tweestrijdige verhouding met de kerk. Hij vond het belangrijk de kerk in stand te houden, hielp ook altijd mee met de violenactie, bracht Marja naar de kerk en vond het fijn als er bezoek kwam van de kerk. Maar een kerkganger was hij zeker niet.

In de laatste periode van Hans zijn leven sprak hij uit dat hij verlangde naar een plek van rust. Als dat een plek bij God zou zijn dan was dat heel mooi meegenomen zei hij.

In de bezoeken vond Hans het altijd fijn als er gebeden werd. Zo ook de woensdag voor hij stierf. We baden met elkaar om moed en geloof, niet wetend dat hij de dag erna al zou sterven. Afgelopen donderdag 29 februari hebben we in een samenzijn in de Dorpskerk, geluisterd naar muziek, herinneringen gedeeld, de Bijbel ging open en we hebben gebeden. Daarna gingen we via Nolina het bedrijf waar Hans bijna 50 jaar werkte naar de algemene begraafplaats van ons dorp waar we Hans in het graf hebben gelegd.

We willen Marja en allen die Hans zullen missen Gods troostende kracht toewensen.

Meeleven

Mw. van der Wel-Domburg is voor revalidatie overgebracht naar Alrijne Revalidatie in Alphen aan den Rijn. (Meteoorlaan 4, 2402 WC) We wensen haar toe dat de weg van herstel voorspoedig mag gaan en de ervaring dat op die weg God meegaat en draagt.

Ook anderen die ziek en herstellende zijn, onderzoeken ondergaan of wachten op uitslagen, moed en zegen gewenst!

Bedankt!

Het is voor ons onmogelijk om eenieder persoonlijk te bedanken.

Zoveel medeleven in de vorm van: een kaartje, lieve woorden, bloemen en gebed.

Tijdens de ziekte en na het overlijden van Johan.

Wij willen U allen hartelijk bedanken. Het heeft ons goed gedaan, zoveel steun.

Coby Evers, kinderen en kleinkinderen.

Bestuur en Beleid

Bericht van de kerkrentmeesters Kerkbalans 2024

Inmiddels kunnen we u de voorlopige resultaten van de actie Kerkbalans meedelen.

De opbrengst van de ontvangen bijdragen en toezeggingen voor 2024 is tot nu toe het mooie bedrag van 80.850 euro. Dat is voorlopig nog zo'n 2.000 euro minder dan waar we in de begroting voor dit jaar vanuit zijn gegaan, maar niettemin mogen we hier zeker tevreden mee zijn. Ook dit jaar weer een bemoedigend resultaat!

Wij zijn dankbaar dat onze gemeenteleden ook nu weer samen – ieder natuurlijk naar zijn/haar mogelijkheden – de verantwoordelijkheid nemen om het werk van de kerk mogelijk te maken. Hiermee kunnen we als Protestantse gemeente Does en Wetering in 2024, ook in 'vacaturetijd', samen verder bouwen aan een inspirerende, hechte en toekomstbestendige geloofsgemeenschap in en voor Woubrugge, Hoogmade en omstreken.

...en bent u er om welke reden dan ook toch nog niet aan toegekomen uw toezegging door te geven, dan kunt u dat altijd nog even doen op onze website www.pgdoesenwetering.nl, via mail naar kerkbalans@pgdoesenwetering.nl of door het ingevulde toezeggingsformulier in een gesloten retourenvelop bij ons in te leveren.

Wij danken u hartelijk voor uw betrokkenheid, bijdragen en toezeggingen voor 2024. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan!

Namens de kerkrentmeesters, André Oosterom, secretaris-penningmeester

Bericht van de diaconie

In deze periode zamelen we geld en boodschappen in voor de Voedselbank. Zondag 17 maart is de laatste zondag waarop er kratten beschikbaar zijn in Immanuel en 't Kompas, waarin u de boodschappen kwijt kunt. Helpt u mee? Alvast hartelijk dank!

Groet

Vanaf deze week verzorg ik de kopij van het Kerkblad. Dankbaar zijn we voor alle keren dat de scribe deze taak op zich nam. Marianne ook langs deze weg, veel dank voor je zorgvuldige inzet daarvoor! U kunt uw berichten voor het Kerkblad blijven sturen naar kerkblad@pgdoesenwetering.nl.

Zoals u kunt lezen zijn er de komende periode vele manieren om elkaar te ontmoeten. Dat is de basis van onze geloofsgemeenschap, want in de ontmoeting met elkaar, in het lied en in het Woord ontmoeten we de Ene.

Ook daarom graag tot ziens en een zegenrijke groet! Gretha Bregman-Hoving