

Protestantse gemeente Does en Wetering

Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge

18 februari 9.30 prop. F.C. de Ronde, Oegstgeest

25 februari 9.30 prop. J.C. Eikelenboom-den Uil, Lopikerkapel

Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

18 februari 10.00 zie Woubrugge

25 februari 10.00 de heer J. de Bruyn, Rotterdam

Vieren en doen

Komende zondag is er in de Dorpskerk een gezamenlijke dienst van onze gemeente Does en Wetering. Voorganger is proponent Rens de Ronde uit Oegstgeest. Na afloop van deze dienst is er in Immanuel een gemeentebijeenkomst over de concept profielschets van onze nieuwe predikant. Van harte welkom!

De week erna verwelkomen we in de Dorpskerk proponent Marit Eikelenboom uit Lopikerkapel en in het Kerkje aan de Does de heer Joost de Bruyn. Goede diensten toegewenst!

Project Kindernevendienst

Het kindernevendienst project voor Pasen gaat over 'Kiezen voor vertrouwen'. Afgelopen zondag zijn we begonnen en het project loopt t/m Pasen. We luisteren naar de verhalen en leren van Jezus. We ontdekken Gods grote liefde voor ons. En ook al kunnen we lang niet alles begrijpen, Jezus leert ons op God te vertrouwen. Dan weten we dat het goed zal komen. Voor in de kerk staat een viltbord waar elke zondag plaatjes op geplakt worden. Bij terugkomst van de kindernevendienst zal de leiding elke zondag kort wat vertellen over het thema. We hopen er samen een mooi project van te maken! *Leiding Kindernevendienst*

Lezing Dorpsleerhuis 'Mentale weerbaarheid van jongeren'

Mevrouw Christa Logman, praktijkondersteuner bij de GGZ, zal spreken over de mentale weerbaarheid van jongeren. De laatste jaren stijgt het aantal burnouts onder jongeren en jongvolwassenen. Een zorgelijke ontwikkeling! Wat zijn daar de oorzaken van en is daar iets tegen te doen?

Datum: vrijdag 23 februari 2024, aanvang 20.00 uur

Locatie: Kerkje aan de Does, Hoogmade

Entrée: € 5,00 inclusief koffie/thee

Graag vooraf aanmelden via dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

Koffieochtend op 28 februari

Elke 2e en 4e woensdag van de maand is er koffiedrinken in gebouw Immanuel. U kunt vrijblijvend binnenlopen voor een praatje en een kop koffie of thee met iets lekkers. Bent u er ook (weer) bij? De koffie staat klaar vanaf 10.00 uur!

Paaszang in de Dorpskerk

Op zondag 3 maart willen we van 19.00-20.00 uur vertrouwde Paasliederen zingen uit het Liedboek, Hemelhoog en ELB. De muzikale begeleiding ligt weer in handen van André van 't

Wout. Na afloop is er koffie/thee/sap met wat lekker. U kunt voor 25 februari uw liederen opgeven bij Marc van der Leij (marcvdleij63@gmail.com). *De Sing-in commissie*

Omzien naar elkaar

We moeten met Johan Evers (Van Dorthstraat 15, 2481 XT) onder ogen zien dat het sterven dichterbij komt. We bidden voor hem, zijn vrouw Coby en allen die om hen heen staan dat zij zich in deze periode gedragen mogen weten door de liefde van God.

Hans Jansen (Vierambachtsweg 59B, 2481 KS) is herstellende van een zware longontsteking. We wensen hem nieuwe krachten en geduld toe.

Corrie van Leersum-Buis gaat met kleine stapjes vooruit en heeft goede hoop dat, wanneer u dit leest, zij weer thuis is aan de Gebrand Swartlaan. (G.Swartlaan 24, 2481 AJ) We wensen haar veel sterkte op deze lange weg van herstel.

Hans Postmus (Virulystraat 29, 2481 XP) werd opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige ontsteking. Inmiddels is hij weer thuis om verder te herstellen en aan te sterken. We wensen Hans en Marja sterkte en zegen!

Huwelijksjubileum

Op 14 februari vierden Arie en Hanneke Stigter-Grandia (Europaplantsoen 5, 2355 AP) dat zij 50 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd met dit gouden huwelijksjubileum!

Wij gedenken...

Op 25 januari overleed ons gemeentelid, *Johanna Femke Gerrits-Angent, Joke*. Joke kreeg die dag te horen dat haar levenstijd beperkt zou zijn maar niemand had verwacht dat zij diezelfde dag nog zou overlijden. Het heeft ons allemaal geschokt. Joke werd geboren op 20 augustus 1966 en groeide op als middelste kind in het gezin van Maarten en Fem Angent aan de Boddens Hosangweg. Op jonge leeftijd werd ontdekt dat Joke problemen had met haar nieren en een niertransplantatie volgde. Hoewel haar jeugd beïnvloed werd door haar ziek-zijn was Joke altijd positief. Dat zou ze haar hele leven blijven. Joke bleek in staat altijd de zonnige kanten van het leven te zoeken. Joke was getrouwd met Marco en moeder van Tara en Mike en oma van de kleine Mexx. Familie was belangrijk voor haar en ook in haar andere contacten was ze heel trouw, zo werkte ze bijna 40 jaar voor dezelfde onderneming. In de bijeenkomst in de Dorpskerk, voorafgaande aan de begrafenis van Joke, werd door velen verteld hoeveel zij voor anderen betekend heeft maar ook hoe zij gemist zal worden. In diezelfde samenkomst mochten woorden van gebed en woorden uit de Bijbel klinken. We lazen over de plaats van en bij God, het leven na dit leven. Johannes schrijft daarover in het boek Openbaring, het boek van de vooruitblik. Dezelfde naam droeg Joke: Johanna, God is genadig ofwel God ziet ons in eindeloze liefde aan. In dat vertrouwen hebben we Joke losgelaten en haar lichaam begraven op de algemene begraafplaats van ons dorp. We wensen Marco, Tara en Mike, haar zus Els en broer Henk, en in het bijzonder ook haar moeder Fem, Gods troostende nabijheid bij dit vroege afscheid.

Eveneens op 25 januari overleed *Sara Jacoba van Oostende Verschuur, Sarie*. Het was haar geboortedag en ze vierde die dag haar 92e verjaardag. Sarie werd samen met tweelingzus Joke geboren, ze groeiden samen op en deden tot op het laatst heel veel samen. Sarie was weduwe van Koos met wie ze drie kinderen kreeg: Jacquélien, Jolanda en Bertjan. Later kwamen daar schoonzonen, schoondochter en kleinzonen Jasper, Jelle en Daan bij. Sarie was een lieve en heel zorgzame vrouw, zij had oog voor de ander maar ook voor de ander met

een hoofdletter, God. Ze was trouw lid van onze gemeente en had haar dagboek en Bijbel altijd binnen handbereik.

In de dienst van danken en herinneren in de Dorpskerk, deelden haar dochters en zus Joke herinneringen en stonden we stil bij de woorden van Psalm 23. Een psalm die spreekt van een herder, een beeld van zorgzaamheid. De psalmdichter zegt YHWH, God de Heer is mijn herder, hem laat ik mijn wegwijzer zijn, zo ontbreekt het mij aan niets. We lazen in die psalm dat God met ons mee wil gaan het leven door en verder, ja ook door het dal van de schaduw van de dood. God wil ons thuis brengen op de plek van Eeuwigheid want God wil niet dat wij zullen ontbreken. Sarie vertrouwde daarop en beleed dat met haar manier van leven. In dat geloof hebben we Sarie toevertrouwd aan de aarde en haar gelegd in de handen van de Eeuwige.

We wensen haar kinderen, hun partners, kleinkinderen, zus Joke en allen die Sarie zullen missen Gods zegen.

Op 26 januari overleed ons oudste gemeentelid, *Helena van der Rest, Heleen* in de leeftijd van 97 jaar. Geboren op 14 december 1926 groeide zij op in Dordrecht. Heleen was intelligent en leerde houden van lezen. Een korte tijd werkte zij voor een notaris maar kreeg, zoals dat ging in die tijd, met haar huwelijk ontslag. Heleen trouwde met Roel Noodelijk en met hem kreeg zij drie kinderen. Ze was een zorgzame moeder die een luisterend oor had voor de verhalen van de kinderen. Na het overlijden van Roel trouwde Heleen met Co Willemse en samen met hem beleefde ze nog veel mooie jaren. Bij haar eerste huwelijk kreeg Heleen de Bijbeltekst mee: "Ik zal voorzeker met u zijn". Een tekst die juist in de laatste periode van haar leven van betekenis bleek. Heleen sprak uit dat ze wist, ook al was ze vaak alleen, dat ze in de diepste zin van het woord dat niet was. Ze vertrouwde op God en op een leven na dit leven.

Op 6 februari kwamen we samen in gebouw Immanuel om stil te staan bij het leven van Heleen en bij die woorden uit de Bijbel. Zoon Rob zong het Pietà Signore, Heer heb erbarmen. In dat vertrouwen hebben we haar lichaam overgegeven om tot as te worden. We wensen een ieder die Heleen zal missen, en in het bijzonder Rob en Anneke, de ervaring dat God met hen is.

Gretha Bregman-Hoving

Bedankt

Fem Angenent wil iedereen bedanken die haar tot steun is (geweest) na het overlijden van haar dochter Joke. De aandacht in de vorm van kaartjes, bloemen, bezoek en gebed maken het gemis niet minder, maar bieden wel troost.

Bestuur en Beleid

Beroepingswerk

Afgelopen weken heeft u de mogelijkheid gehad om een (online) vragenlijst in te vullen over het profiel van onze nieuwe predikant. De uitkomsten van deze lijsten gebruiken we voor het maken van de (concept)profiel schets. Hierover gaan we met elkaar in gesprek op **zondag 18 februari na de dienst** (gezamenlijke dienst van Does en Wetering) en op **dinsdagvond 27 februari om 19.30 uur**. Beide bijeenkomsten zijn in Immanuel en u kunt zelf kiezen welk moment u het best uitkomt. De verwachting is dat de bijeenkomsten 1-1,5 uur zullen duren. We hopen natuurlijk dat velen van u aanwezig zijn!

Daarna stellen we als kerkenraad de profielschets vast en als de rest van de documenten (zoals de solvabiliteitsverklaring) ook allemaal in orde is, kan de beroepingscommissie aan de slag.

Hartelijke groet namens de kerkenraad, Marianne Zandstra, scriba.

Berichten voor het kerkblad kunt u sturen naar kerkblad@pgdoesenwetering.nl