

## **Protestantse gemeente Does en Wetering**

### Kerkdiensten Dorpskerk, Woubrugge

7 januari 9.30 ds. P. Baane, Alphen aan den Rijn  
14 januari 9.30 de heer H.R. de Vries, Nieuw-Vennep

### Kerkdiensten Kerkje aan de Does, Hoogmade

7 januari 10.00 ds. E. Westrik, Boskoop  
14 januari 10.00 ds. C. Koops-Verdoes, Woubrugge

### **Vieren en doen**

Op de eerste zondag van het nieuwe jaar verwelkomen we in de Dorpskerk ds. Piet Baane uit Alphen aan den Rijn en in het Kerkje aan de Does ds. Evert Westrik uit Boskoop. De week erna bereiden we ons in de Dorpskerk voor op het Heilig Avondmaal; voorganger is dan de heer De Vries uit Nieuw-Vennep. In Hoogmade gaat ds. Carolina Koops-Verdoes voor. Goede diensten toegewenst!

### **Nieuwjaarsborrel voor het dorp op 7 januari**

Op zondagmiddag 7 januari tussen 15.00-17.00 uur organiseren de beide Woubrugse kerken een gezamenlijke nieuwjaarsborrel voor het dorp in de Dorpskerk. Een mooi moment om elkaar een goed 2024 te wensen! Van harte welkom!

### **Brugclub 7 januari**

Op zondag 7 januari is er Brugclub in de Gereformeerde kerk. De jongeren gaan op het moment dat kinderen naar de kindernevendienst gaan, naar hun brugclub in de blokhut. Ze blijven daar tot het einde van de dienst. De jongeren gaan dan aan de slag met de voorbereidingen voor de Top 2000 dienst die op zondag 4 februari gehouden worden in de Gereformeerde Kerk.

### **Muzikale lezing 8 januari Bachs magistrale magiërs**

Na zijn eerdere lezingen over de eerste vier cantates van het Weihnachts Oratorium van Johann Sebastian Bach, zal musicus Arco Mandemaker op maandag 8 januari zijn drieluik besluiten met de bespreking van de cantates V en VI. Deze twee cantates, gecomponeerd voor de Zondag na Nieuwjaar en Driekoningen, verhalen van de Bijbelgedeelten over de magiërs uit het Oosten en de dubieuze rol die koning Herodes in het geboorteverhaal van Jezus speelt. Op geheel eigen wijze weet Bach aan alle contrasten die het kerstverhaal rijk is, stem te geven. Ontvankelijke magiërs, een doortrapte koning en een kwetsbaar kind treden in geniale muziek naar voren om hun positie in het verhaal in te nemen. Tijdens de lezing zullen we stilstaan bij de theologische gang die Bachs libretto maakt. En natuurlijk gaan we weer luisteren naar hoe Bach zijn theologische boodschap met ongeëvenaarde muziek kracht weet bij te zetten. Een nieuw monument in de muziekgeschiedenis was geboren!

Spreker: Arco Mandemaker, musicus

Locatie en tijd: Dorpskerk Woubrugge, 20.00 uur

Entrée: € 5,00 inclusie koffie/thee

Graag vooraf aanmelden via [dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com](mailto:dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com)

## **Gezamenlijke huiskamerontmoetingen januari-maart**

In de periode januari-maart worden er weer gezamenlijke huiskamerontmoetingen georganiseerd door de pastorale teams van de Gereformeerde kerk en onze gemeente. De bijeenkomsten staan in het teken van het jaarthema van de Protestantse Kerk: 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. De veelkleurigheid van de kerk staat dit jaar centraal in onze geloofsgesprekken. We maken deel uit van een veelkleurige kerk, waarin we samen op weg gaan naar het Koninkrijk van God. Wat is onze eigen plek in de veelkleurige kerk? Wat betekent het om leerling te zijn van Jezus? Wat betekent het om door Hem geliefd te zijn? Hoe geven we uiting aan die veelkleurigheid in onze gemeenten en hoe kunnen we onszelf en onze gemeenten erdoor laten verrijken?

Op onze website vindt u de uitnodiging en het aanmeldformulier. Aanmelden kan **t/m 12 januari**.

## **Cursus: wat geloven wij?**

In deze cursus staat het christelijk geloof centraal. Een cursus voor wie zich wil verdiepen in zijn of haar geloof, of bezig is het geloof te (her)ontdekken en te verkennen. Voor de deelnemers die dat willen is er ook de mogelijkheid om de cursus af te sluiten door belijdenis te doen, maar dat is geen voorwaarde om mee te doen. De datum, tijd en locatie kiezen we in onderling overleg. Bij voldoende deelnemers beginnen we in januari 2024. Aanmelden bij: Ds. Carolina Koops-Verdoes, [predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl](mailto:predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl), tel. 0172-608277.

## **Omzien naar elkaar**

### **Wij gedenken**

Op zondag 17 december, de dag van de Heer, overleed Trijntje van der Horst-de Groot, Truus. Truus werd geboren op 7 juli 1938 in Woubrugge en groeide op met haar moeder en zusje Wil omdat haar vader jong overleed.

Ze was 70 jaar samen met haar liefde, Eef van der Horst, en bijna 63 jaar waren zij getrouwd. Samen kregen zij drie dochters Cora, Joke en Wilma. Later kwamen daar de schoonzonen, kleinkinderen en achterkleinkinderen bij.

Truus was een liefdevolle vrouw, onvermoeibaar in de zorg voor haar gezin. Zoals beste vriendin Joke Verweerd het in haar gedicht verwoordde:

*"Truus was groot in kleine dingen... eenvoudig maar vol innigheid ...van haar kon je het koesteren leren..."*

Truus was in staat om bij alles wat het leven voor haar in petto had het positieve te zoeken én te vinden. De bron van die liefde en kracht vond Truus in God, Hij was de vaste waarde in haar leven.

Als kind leerde Truus de liederen van Johannes de Heer. Ze werden gezongen als het ging schemeren en avond werd. Zo werden het voor Truus liederen die als een lichtbron, een leven lang met haar mee gingen.

In de dienst voorafgaande aan de begrafenis op vrijdag 22 december, troostten we ons met diezelfde liedwoorden, met liefdevolle herinneringen en met woorden uit de Bijbel. We lazen Psalm 27 over de God die voor ons een licht wil zijn en waar je je veilig mag weten. Daarbij lazen we de woorden van Zacharias over de verwachting van het Licht.

In die verwachting van het Licht, van het Hemelse Licht, hebben we Truus' lichaam losgelaten, begraven op de begraafplaats van ons dorp en haar leven gelegd in de Eeuwige armen van God. Zoals ook boven de kaart stond geschreven: "Veilig in Jezus' armen" We leven mee met Eef, de dochters, schoonzonen, (achter)kleinkinderen en allen die Truus zullen missen. We wensen hen toe dat de goede herinneringen aan Truus als lichtpuntjes mogen zijn en dat zij zich gedragen mogen weten door die Eeuwige armen in deze en komende dagen.

### **Meeleven**

Wij leven mee met Corrie van Leersum (Gerbrand Swartlaan 24). Zij onderging daags na de Kerst een ingrijpende operatie aan de rug. We bidden om Gods nabijheid en wensen haar toe dat het herstel voorspoedig mag gaan en dat er zicht komt op minder pijn. De heer Jan Stigter verhuisde tussen Kerst en Oud & Nieuw naar Woudsoord, Weteringpad 3, kamer 112. Fijn dat hij weer terug is op zijn geboortegrond en weer aan het water woont. We wensen hem een goede, gezegende tijd!

### **Terugblik**

Wat hebben we als gemeente goede dagen beleefd rond de viering van Kerst. De volkskerstzang, de lichtjeswandeling en de erediensten waren ieder op een eigen manier een plek van ontmoeting. Ontmoeting met elkaar als gemeente en dorp maar ook ontmoeting met het verhaal van Kerst, met Jezus en God.

Fijn was het om in de eigen gemeente op beide vierplekken voor te kunnen gaan op de Eerste Kerstdag. Er waren hier en daar wat oneffenheden maar misschien moeten we dat maar zien als van deze wereld zijn, het effen pad is immers voor de toekomst!

In Hoogmade nam Dean Stigter in de dienst afscheid van de Kindernevendienst. Hij ontving een Bijbel en Dean ik heb het je al gezegd maar hierbij nogmaals: Weet je altijd welkom in de kerk, met alle mooie talenten die je hebt!

Dat geldt natuurlijk voor iedereen en in het nieuwe jaar hoop ik dat we dat samen kunnen doen: elkaar ontmoeten rond de Bijbel in kerk en dorp, met oog voor elkaars talenten en daarmee onze gemeente en levens verrijken!

Dank voor alle goede wensen die Leen en ik mochten ontvangen en wij wensen u voor het nieuwe jaar al het goede, dat is zegen!

*Gretha Bregman-Hoving*

### **Bestuur en Beleid**

#### **Bericht van de diaconie**

Op zondag 14 januari is de diaconale collecte bestemd voor Vrienden van de Hoop. Gezien worden, begrip krijgen, gewaardeerd worden, dit is zo essentieel voor een ieder van ons. Het is naast eten en slapen zelfs één van de basisbehoeften. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen bij de Vrienden van de Hoop terecht om weer zingeving te ervaren.

### **Violenactie**

Op zaterdag 13 januari 2024 is het zover! Dan worden er violen neergezet in de kas bij PlantenWacht. Natuurlijk kunnen we jullie hulp daar goed bij gebruiken. We beginnen dit keer om 10.00 uur. Zoals altijd zorgt Jannie voor wat lekkers bij de koffie en voor heerlijke soep. Komen jullie weer helpen? Laat het even weten op [info@plantenwacht.nl](mailto:info@plantenwacht.nl) of [jannie@plantenwacht.nl](mailto:jannie@plantenwacht.nl)

Bedankt! *Jannie en Marc van der Leij*

PS. De violen worden verkocht op zaterdag 23 maart op het Batehofplein, het pleintje bij Immanuel en bij het winkelcentrum in Hoogmade.

**Namens de kerkenraad een gezegend 2024!** *Marianne Zandstra, scriba.*

Berichten voor het kerkblad kunt u sturen naar [kerkblad@pgdoesenwetering.nl](mailto:kerkblad@pgdoesenwetering.nl)