

## **Programma Vorming en Toerusting 2023-2024**

### **Dorpsleerhuis Woubrugge**

#### **Dinsdag 10 oktober 2023 - Avond over de liederen van Huub Oosterhuis**

Op 10 oktober wordt door het Dorpsleerhuis Woubrugge een avond gehouden waarin wordt stil gestaan bij liederen van een bijzondere dichter. Op een dag in november 1958 bedacht Huub Oosterhuis, fietsend tussen Winsum en Groningen, het lied 'Zolang er mensen zijn op aarde', dat nog diezelfde avond, begeleid door een saxofoon, tijdens het Lof - een gebedsdienst met zang - werd gezongen. Het was zijn eerste kerklied.

Graag wil musicus Johan van Oeveren daarover met ons over nadenken. Over de liederen en de muziek, maar ook over Huub Oosterhuis als mens. Laten we samen deze teksten en muziek van dichtbij beluisteren en bekijken. Samen zijn teksten beleven en zingen. Samen bekijken wat die betekenden in zijn tijd, maar ook nu nog steeds. We vinden veel kernwoorden terug over vrede en gerechtigheid. U bent van harte uitgenodigd.

*Spreker: Johan van Oeveren, musicus*

*Locatie: Dorpskerk Woubrugge, Comriekade 7*

*Aanvang: 20.00 uur*

*Entrée: € 5,00 incl. koffie/thee*

*Graag vooraf aanmelden via [dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com](mailto:dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com)*

#### **Woensdag 15 november 2023 - Democratie: voorwaarden en bedreigingen**

Door de oorlog die Rusland met Oekraïne is begonnen, worden we eigenlijk gedwongen om na te denken over wat er echt op het spel staat. Wordt alleen onze veiligheid bedreigd of staan ook de



waarden van onze democratie op het spel? De veelvuldige wereldkampioen schaken Kasparov heeft de westerse landen al jaren gewaarschuwd voor het bewind van Poetin. Hij heeft persoonlijk gepoogd in Rusland de verdere uitholling van de democratische waarden een halt toe te roepen, maar dat werd hem onmogelijk gemaakt. Hij moest uiteindelijk naar het westen vluchten.

Maar wat zijn dan de waarden van democratie? Wanneer kan men spreken van democratie, welke voorwaarden of omstandigheden horen daarbij? Hoe functioneert onze democratie en waarin is die democratie kwetsbaar?

Daarover geeft Johan de Wit een verhelderende lezing op woensdag 15 november. Johan de Wit is jurist en theoloog. Hij is al meer dan twintig jaar de vaste voorganger van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Zeist. Het stellen van vragen op maatschappelijk gebied ziet hij als logisch voortvloeiend uit zijn levensbeschouwing.

*Spreker: Johan de Wit, jurist-theoloog*

*Locatie: Gereformeerde kerk Woubrugge, dr. A. Kuyperweg 1*

*Aanvang: 20.00 uur*

*Entrée: € 5,00 incl. koffie/thee*

*Graag vooraf aanmelden via [dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com](mailto:dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com)*

#### **Maandag 8 januari 2024 - 'Bachs magistrale magiërs', muzikale lezing over het**

##### **Weihnachtsoratorium**

Na zijn eerdere lezingen over de eerste vier cantates van het Weihnachts Oratorium van Johann Sebastian Bach, zal musicus Arco Mandemaker op maandag 8 januari zijn drieluik besluiten met de bespreking van de cantates V en VI. Deze twee cantates, gecomponeerd voor de Zondag na

Nieuwjaar en Driekoningen, verhalen van de Bijbelgedeelten over de magiërs uit het Oosten en de dubieuze rol die koning Herodes in het geboorteverhaal van Jezus speelt. Op geheel eigen wijze weet Bach aan alle contrasten die het kerstverhaal rijk is, stem te geven. Ontvankelijke magiërs, een doortrapte koning en een kwetsbaar kind treden in geniale muziek naar voren om hun positie in het verhaal in te nemen. Tijdens de lezing zullen we stilstaan bij de theologische gang die Bachs libretto maakt. En natuurlijk gaan we weer luisteren naar hoe Bach zijn theologische boodschap met ongeëvenaarde muziek kracht weet bij te zetten. Een nieuw monument in de muziekgeschiedenis was geboren!

*Spreker: Arco Mandemaker, musicus*

*Locatie: Dorpskerk Woubrugge, Comriekade 7*

*Aanvang: 20.00 uur*

*Entrée: € 5,00 inclusie koffie/thee*

*Graag vooraf aanmelden via [dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com](mailto:dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com)*

### **Vrijdag 23 februari 2024 - Mentale weerbaarheid van jongeren**

Nadere informatie volgt

*Spreker: Christa Logman, praktijkondersteuner GGZ*

*Locatie: Kerkje aan de Does, Vissersweg 1, Hoogmade*

*Aanvang: 20.00 uur*

*Entrée: € 5,00 inclusie koffie/thee*

*Graag vooraf aanmelden via [dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com](mailto:dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com)*

### **Dinsdag 12 maart 2024 - Vrouwen in de kunst deel 2**

Deze avond is het vervolg op de lezing van de Woubrugse kunstenaar Feike de Vries in februari 2023. Hij pakt de draad op bij de periode vanaf 1650 met een klein stapje terug in de tijd om aandacht te besteden aan Artemisa Gentileschi. Daarna laat hij zien dat het nog lang duurde voor vrouwen echt om hun kwaliteit werden gewaardeerd. Neem het verhaal van Auguste Rodin (beroemd Frans beeldhouwer, 1840 – 1917). Zijn leerlinge en assistente Camille Claudel (1864 – 1943) stak haar leermeester naar de kroon en begon voor zichzelf. Ze is uiteindelijk op een vreemde manier in een inrichting gekomen. Uiteindelijk gaat het over het prachtige werk dat gecreëerd werd; en daar zullen we het hoofdzakelijk over hebben. Bedoeling is weer veel mooie kunstwerken te laten zien.

*Spreker: Feike de Vries, kunstenaar*

*Locatie: Gereformeerde kerk Woubrugge, dr. A. Kuiperweg 1, Woubrugge*

*Aanvang: 20.00 uur*

*Entrée: € 5,00 inclusie koffie/thee*

*Graag vooraf aanmelden via [dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com](mailto:dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com)*

### **Woensdag 3 april 2024 - Luchthavenpastoraat op Schiphol**

Dagelijks passeren ruim honderdduizend mensen onze nationale luchthaven. Schiphol is een ware miljoenenstad, met grote aantallen tijdelijke en voortdurend wisselende bewoners. Voor wie op reis in enigerlei vorm van nood komt, is er het Luchthavenpastoraat.

Met elkaar brengen zij rust in hectische omstandigheden die zich voordoen. Zij leggen noodzakelijke contacten, bieden ruimte voor gebed en meditatie, een luisterend oor, koffie of een slaappleaats, zodat mensen verder kunnen.

Er is dagelijks een pastor op de luchthaven aanwezig voor opvang en hulp aan passagiers. Daarnaast is 24 uur per dag het Meditation Centre geopend, waar reizigers en medewerkers naar toe kunnen gaan om te bidden, te mediteren of stilte te zoeken in de hectiek. Hier zijn 25 vrijwilligers werkzaam om de bezoekers te verwelkomen.



Wanneer mensen zichtbaar in nood komen, wordt vaak het Luchthavenpastoraat ingeschakeld. Luchtvaartmaatschappijen, de Koninklijke Marechaussee, Omroep & Inlichtingen, de Medische dienst en Alarmcentrales doen in die gevallen al snel een beroep op het pastoraat. Ds. Marieke Meiring-Snijder is een van de pastores van het Luchthavenpastoraat. Zij zal ons vertellen over haar werk op de Luchthaven en ons een kijkje geven in wat er zich zoal achter de beeldschermen afspeelt en vooral

over de positieve rol die zij daarin kan vervullen.

*(Foto: Pastor Mark Hafkenschied helpt een passagier. De luchthavenpastores zijn goed zichtbaar op de luchthaven omdat zij een keycord dragen met daarop "chaplain")*

*Spreker: ds. Marieke Meiring-Snijder, luchthavenpastor*

*Locatie: Gebouw Immanuël, Kerkstraat 1, Woubrugge*

*Aanvang: 20.00 uur*

*Entrée: € 5,00 inclusie koffie/thee*

*Graag vooraf aanmelden via [dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com](mailto:dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com)*

### **Woensdag 15 mei 2024 film 'A Beautiful Mind'**

De hoofdpersoon John Nash gaat wiskunde studeren aan een topuniversiteit. Zijn toptalent laat hij pas zien als hij aantoonde dat samenwerking veel meer kansen geeft om vrouwen voor zich te winnen dan ieder voor zich, zoals de meesten denken, zich beroepend op bijv. de filosoof/econoom John Adams. Hij krijgt de kans dit inzicht verder te ontwikkelen op meerdere gebieden. Hij wordt ook uitgenodigd op het Pentagon om codes van de vijand te ontcijferen. Hij behaalt daarin verbluffende resultaten. Zijn leven krijgt een nieuwe wending als een mysterieuze man van het ministerie van defensie hem de opdracht geeft allerlei tijdschriften te onderzoeken op patronen met geheime codes. Daarin gaat hij helemaal op. Dan lijkt het dat hij een opdracht aanvaard heeft die hem in zeer gevaarlijke situaties brengt, o.a. met achtervolgingen door de Russische geheime dienst.

Maar wat is hiervan waar. Lang kruipt de kijker in de voorstellingen van John Nash en beleeft a.h.w. wat de wiskundige ook meemaakt. Hij blijkt schizofreen te zijn en krijgt tenslotte een behandeling. Bij het vervolg speelt ook zijn vrouw een belangrijke rol, zoals de gehele liefdesgeschiedenis een essentieel deel is van de film. Het overwinnen van de verbeeldingen, later meer het omgaan met de verbeeldingen, kost heel veel tijd en heel veel liefde van zijn vrouw. Veel later ontwikkelt hij inzichten rond de "Speltheorie" en krijgt daar in 1994 met anderen de Nobelprijs voor Economie voor. De film is gebaseerd op een waar gebeurde geschiedenis en kreeg 4 Oscars. Ondanks de lengte van de film, 135 minuten, blijft hij tot het einde boeien.

*Locatie: Gebouw Immanuël, Kerkstraat 1, Woubrugge*

*Aanvang: 19.30 uur*

*Entrée: € 5,00 inclusie koffie/thee*

*Graag vooraf aanmelden via [dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com](mailto:dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com)*

### **Mei/juni 2024: Natuurwandeling**

Info wordt later bekend gemaakt

## Catechese en kringen

### Bijbelkring over het boek Ester

We lezen dit jaar bij de Bijbelkring uit een boek waarin de naam God niet voorkomt. Dit Bijbelboek is genoemd naar de hoofdpersoon, Ester. Zij is een Joodse vrouw die haar volk van de ondergang weet te redden. Tijdens het Joodse poerimfeest wordt Ester, één van de vijf feestrollen, nog steeds gelezen. In Ester wordt verteld hoe dit Joodse feest is ontstaan.

Tijdens drie tot vier middagen zullen we met elkaar de tekst lezen en bespreken van dit intrigerende Bijbelboek. Wat staat er, wat betekent de tekst, waarnaar of naar wie verwijst de tekst?

Wie mee wil lezen, is van harte welkom op de tweede dinsdag in de maanden oktober tot en met december, van 14.00 uur tot 15.30 uur in de kerkenraadskamer van de Gereformeerde Kerk.

Mochten we in december nog niet het hele Bijbelboek gelezen hebben, dan komen we ook op dinsdag 9 januari bij elkaar. De kring wordt geleid door ds. Carolina Koops-Verdoes. U kunt zich bij haar aanmelden. Wilt u wel deelnemen, maar kunt u niet op het genoemde tijdstip, dan kunt u dat aan haar doorgeven.

*Gespreksleider: ds. Carolina Koops-Verdoes*

*Data: 10 oktober, 14 november, 12 december, en eventueel 9 januari*

*Tijd: 14.00 – 15.30 uur*

*Plaats: Kerkenraadskamer in de Gereformeerde Kerk, dr. A. Kuyperweg 1, Woubrugge*

### Basiscatechese

Voor kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 is er ook dit jaar weer de basiscatechese. We proberen op een leuke manier met elkaar te ontdekken waarom we naar de kerk gaan, wat we vieren en geloven. Welke verhalen er in de Bijbel staat en wat die ons nu ons nu eigenlijk te zeggen? Kortom, er valt veel te leren en daarnaast ook veel te lachen! Alle reden om te komen!

*Catecheet: ds. Carolina Koops-Verdoes*

*Datum en tijd: in overleg wordt naar een geschikt moment gezocht. Houd de nieuwsbrief goed in de gaten.*

*Opgeven: een emailbericht aan ds. Carolina Koops-Verdoes,*

*[predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl](mailto:predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl)*

### Tienercatechese

De tienercatechese is bedoeld voor jongeren die op de middelbare school zitten. We proberen op een leuke manier met elkaar in gesprek te komen over vragen die te maken hebben met God, geloof, keuzes maken, kerk en maatschappij. Wie ben jij, waarom ben je er en wat kun jij doen om een zinvol leven te leiden? Waarom is er kwaad, lijden, verdriet, ongelijkheid in de wereld? En waar is God in dit alles? En is er eigenlijk wel een God of ... ? Allemaal vragen die wij met elkaar stellen en waarin we met elkaar proberen verder te komen. Durf jij het aan?

*Catecheet: ds. Carolina Koops-Verdoes*

*Datum en tijd: in overleg wordt naar een geschikt moment gezocht. Houd de nieuwsbrief goed in de gaten.*

*Opgeven: een emailbericht aan ds. Carolina Koops-Verdoes,*

*[predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl](mailto:predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl)*

### Cursus: wat geloven wij?

In deze cursus staat het christelijk geloof centraal. Aan de hand van een aantal Bijbelverhalen en kerkelijke praktijken proberen we met elkaar meer te leren over het geloof. Zo ontstaat er ruimte

voor de deelnemers om tot eigen geloofskeuzes te komen. Om te groeien naar een eigen gelovige identiteit. De cursus is zo opgezet dat iedereen er wat mee kan. Voor wie zich wil verdiepen in zijn of haar geloof, of bezig is het geloof te (her)ontdekken en te verkennen, is deze cursus een absolute aanrader. Tijdens de cursus zullen we ook uitgebreid stil staan bij de mogelijkheid om belijdenis te doen in de gemeente. Voor de deelnemers die dat willen is er dan ook de mogelijkheid om de cursus af te sluiten door belijdenis te doen, maar dat is geen voorwaarde om mee te doen.

*Cursusleider: ds. Carolina Koops-Verdoes*

*Datum, tijd en locatie: In overleg. We beginnen in januari 2024.*

*Graag uiterlijk 15 december aanmelden. Aanmelden bij: ds. Carolina Koops-Verdoes, [predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl](mailto:predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl) of tel. 0172-608277*

### **Leesclub**

Lid worden van een leesclub? Gewoon doen!

Tijdens elke samenkomst behandelen wij een boek. Aan de hand van een aantal vragen komen discussies op gang over hoe wij met de behandelde problematiek omgaan. Het komende seizoen zetten we onze deuren weer open voor belangstellenden om mee te doen.

Opgeven: bij Anneke Noodelijk, via [anneke.noodelijk@gmail.com](mailto:anneke.noodelijk@gmail.com) of via 06-11886311

### **Gebedskring**

Elke week komt op woensdagochtend een gebedskring bijeen in gebouw Immanuel. We bidden om een zegen voor de gemeente van Woubrugge en al het werk dat daarin gebeurt. We dragen de zieken op in ons gebed en de mensen die het om een andere reden moeilijk hebben. Ook bidden we voor onze samenleving, lokaal en landelijk, voor de nood in de wereld, de vervolgte christenen en alles wat ons verder in het hart wordt gegeven. Het is fijn om dit met elkaar te doen. Een ieder die mee wil bidden, wordt van harte uitgenodigd. U bent van harte welkom!

Wilt u eerst meer weten of een keer komen kennismaken? Neem dan contact op.

*Contactpersoon: Jeanne Grandia*

*Data en tijd: elke woensdagochtend van 9:00 uur tot 10:00 uur*

*Plaats: gebouw Immanuël, Kerkstraat 1, Woubrugge*

*Meer weten of contact opnemen? Mail of bel met Jeanne Grandia, [w.j.grandia@casema.nl](mailto:w.j.grandia@casema.nl) of tel. 0172-518940*