

Ten geleide

500 jaar Jan de Bakker

Predikant in de krijgsmacht

Met Bach's beste wensen

De vrouwelijke kunstenaar

Film The Father

Gezond en vitaal ouder worden

De kracht van verhalen

Workshop Bijbels koken

Gesprekken rondom de eindtijd

Micha-cursus

Bijbelkring over Jesaja

Basiscatechese

Tienercatechese

Cursus: wat geloven wij?

Alpha-cursus

Jongerenclubs

2023

2022

LEERHUIS

KERKEN VAN WOUBRUGGE EN HOOGMADE

Beste lezer,

Met veel plezier brengt de werkgroep Dorpsleerhuis Woubrugge via dit boekje het aanbod 2022-2023 van het Dorpsleerhuis Woubrugge onder uw aandacht. Na twee jaren van relatieve stilte hopen we dit seizoen weer veel geïnteresseerde bezoekers op onze avonden te ontvangen. Het Dorpsleerhuis Woubrugge is een initiatief van de gezamenlijke kerken in Woubrugge en Hoogmade waarin de Protestantse gemeente Does en Wetering, de Gereformeerde Kerk Woubrugge en de Nederlandse Protestanten Bond afd. Woubrugge-Nieuwveen participeren. De bedoeling is interessante en leerzame activiteiten te organiseren voor inwoners van Woubrugge, Hoogmade en omgeving. De werkgroep hoopt ook dit jaar weer een aansprekend en gevarieerd programma te hebben samengesteld, bedoeld voor een breed publiek. Waar mensen met diverse levensovertuigingen elkaar ontmoeten kan men elkaar bevragen, aanvullen en verrijken. Ga het aanbod eens langs, doe mee en geef u direct op!

Graag tot ziens op de bijeenkomsten van het Dorpsleerhuis!

De werkgroep Dorpsleerhuis:

Ditty Burggraaff, Leo Deurloo, Erica Doelman, Stefan Honing, Marianne Jekel, Carolina Koops-Verdoes, Anneke Noodelijk, Levien Scheele, Arie Stigter

Contactadres werkgroep: dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

Het programma van het Dorpsleerhuis is ook te vinden via

<https://www.pgdoesenwetering.nl/pkn-woubrugge/>

Ontwerp omslag en logo: Feike de Vries, <https://www.feikedevries.nl/>

Inhoudsopgave

Beste lezer,	2
500 jaar Jan de Bakker	4
Predikant in de krijgsmacht	5
Met Bachs beste wensen	6
De vrouwelijke kunstenaar	7
Film The Father	8
Gezond en vitaal ouder worden	9
De kracht van verhalen	10
Workshop Bijbels koken	11
En dan sta je er alleen voor	12
Koffieochtenden	13
Gesprekken rondom de eindtijd	14
Leesclub	15
Bijbelkring over Jesaja	16
Gebedskring	17
Basiscatechese	18
Tienercatechese	19
Cursus: wat geloven wij?	20
Alpha-cursus	21
Micha-cursus	22
Jongerenclubs	23
Agenda Dorpsleerhuis 2022-2023	25

500 jaar Jan de Bakker

5 november 2022, Catharijneconvent, Utrecht

Precies vijfhonderd jaar geleden werkte Jan de Bakker, ook bekend als Johannes Pistorius, als pastoor in Jacobswoude. De steen aan hem gewijd in de muur van de Dorpskerk herinnert ons nog steeds aan hem.

Op zondagochtend 30 oktober zal er in de kerkdienst in de Dorpskerk bij Jan de Bakker worden stilgestaan en de zaterdag daarop gaan we op excursie naar het Catharijneconvent in Utrecht, alwaar we ook een rondleiding krijgen. Gaat u ook mee?



Datum en tijd: Zondag 30 oktober 2022, 9.30 uur Dorpskerk, Comriekade 7, Woubrugge
Zaterdagochtend 5 november 2022, 11:00 uur bij het museum, Lange Nieuwstraat 38, 3512 PH Utrecht

Kosten: Museumbezoek, rondleiding en eventuele kosten voor het openbaar vervoer.

Aanmelden via: dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com (uiterlijk maandag 31 oktober)

P.S. Geeft u bij uw aanmelding ook aan of u op eigen gelegenheid naar het Catharijneconvent gaat of meereist via het openbaar vervoer? Wilt u bij uw aanmelding ook aangeven of u een museumjaarkaart heeft?

Predikant in de krijgsmacht

15 november 2022, Gereformeerde Kerk

Ik ben Corine Sloots, predikant en geestelijk verzorger bij de Krijgsmacht sinds 2010, wonend in Amsterdam. Ik houd ervan om met mensen van gedachten te wisselen over hun werk en leven en vooral als het er toe doet. Dus ik beteken graag wat voor mensen op spannende momenten. Of op momenten dat er grote vragen bovendrijven. Vaak gaan gesprekken over waar hun eigen leven raakt aan het leven als militair. Waar kun je als militair nuttig zijn en waar wordt dat spannend voor jouw leven als persoon

Mijn werk gaat over ethische, morele en levensvragen. Met oog voor de organisatorische humaniteit. En het werk bestaat uit het leven in gemeenschap met hen die hun leven geven voor de toekomst van anderen. Bijzonder fijn om met u als gemeente van gedachten te wisselen.

Spreker: ds. Corine Sloots

Datum en tijd: dinsdag 15 november, 20:00 uur

Locatie: Gereformeerde kerk, Dr. A. Kuiperweg 1, Woubrugge

Kosten: 5 euro, inclusief koffie/thee

Aanmelden: dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com



Met Bachs beste wensen

10 januari 2023, Dorpskerk

Na eerder uitstel van de lezing 'Bachs beste wensen' in verband met de Covid-maatregelen begin dit jaar, hopen we dit nieuwe seizoen verder te gaan met de succesvolle serie 'Bach aan de Braassem'. Veel van de grote vocale composities van Johann Sebastiaan Bach werden inmiddels behandeld. Zo verdiepten we ons de vorige bijeenkomst in de eerste drie cantates van het Weihnachtsoratorium, die het eigenlijke verhaal van Jezus' geboorte vertellen. Dit keer zal de vierde cantate uit dit magistrale werk aan bod komen. Een cantate die werd geschreven voor uitvoering op Nieuwjaarsdag, vanouds de dag waarop in de kerkelijke traditie de besnijdenis van Jezus en de naamgeving centraal staan. Op geheel eigen wijze gaat Bach weer met deze thematiek zowel muzikaal als theologisch aan de gang. Musicus Arco Mandemaker zal op deze avond stilstaan bij de achtergrond en inhoud van deze indrukwekkende muziek. En zoals altijd zal de muziek zelf weer rijkelijk tot klinken komen!

Spreker: Arco Mandemaker, musicus
Datum en tijd: dinsdag 10 januari 2023, 20.00 uur
Locatie: Dorpskerk, Comriekade 7, Woubrugge
Kosten: € 5,00, inclusief koffie/thee
Aanmelden: dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com



De vrouwelijke kunstenaar

21 februari 2023, Gereformeerde Kerk

Mannen, altijd weer die mannen!

Er valt heel wat te vertellen over vrouwelijke kunstenaars. Hoe geniaal ze soms waren. Dat ze eigenlijk heel lang dit beroep niet mochten uitvoeren.

Kunstenaars waren alleen mannen (!)

En als er dan een vrouw was die hen naar de kroon stak, dan waren er regels.

Regels uiteraard door mannen bedacht:

vrouwen mochten geen naakt

schilderen, alleen lieve huiselijke tafereeltjes. Of bloemen. Lange tijd mochten vrouwen geen kunstzinnige opleiding volgen of je was de dochter van een bekende schilder (zoals bijv. Artemisia Gentileschi).

Pas rond 1870 mochten vrouwen naar speciale schilderklassen, ook dan weer met allerlei restricties. Ik noem een drietal beroemde vrouwelijke kunstenaars: de Griekse Iaia van Kyzikos (ca 100 v. Chr.), de Italiaanse Artemisia Gentileschi (Rome, 8 juli 1593 – ca. 1656), en de Nederlandse Judith Leyster (1609-1660). Ik laat hen, maar ook een aantal andere kunstenaars (v) de revue passeren. Laat kunstwerken van ze zien en vertel iets over hun levensgeschiedenis. Maar bovenal wil ik je laten mee genieten van het prachtige werk dat ze maakten en vaak jaloezie veroorzaakten (bij de mannelijke kunstenaars).

FEIKE DE VRIES

Spreker:

Feike de Vries, kunstenaar

Datum en tijd:

dinsdag 21 februari 2023, 20.00 uur

Locatie:

Gereformeerde kerk, dr. A. Kuyperweg 1, Woubrugge

Kosten:

€ 5,00, inclusief koffie/thee

Aanmelden:

dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com



Film The Father

22 maart 2023, Dorpskerk

De film The Father (hoofdrol Anthony Hopkins, regie Florian Zeller) vertelt het verhaal van een dementerende vader. Veel films of documentaires laten zien hoe de omgeving deze ziekte van een geliefde ervaart of ermee omgaat. De Nederlandse film “Hersenschimmen” n.a.v. het boek van de schrijver Bernlef is daarop een uitzondering. Die vertelt het verhaal vanuit de dementerende zelf. Dat doet deze film ook en zo intens, dat het voor de kijker een bijzondere soms vervreemdende ervaring kan worden. Als het beeld kantelt, omdat er ineens iemand anders in de scene zit, word je op het verkeerde been gezet. Je zit dan in het hoofd van de dementerende die dit ook zo ervaart. Er wordt een leven vol puzzelstukjes getoond, waarbij je niet altijd weet wat echt gebeurt of verbeelding is. Zo trachten



de scenarioschrijvers en de regisseur de kijker enigszins hetzelfde te laten beleven als de dementerende. Het is echt niet alleen kommer en kwel. Er wordt wel inlevingsvermogen en empathie verwacht van de kijker. Het einde laat een grote indruk achter door zijn emotionele diepgang. De film duurt anderhalf uur. Er is ruim gelegenheid tot napraten, waar waarschijnlijk behoefte aan is, zeker als men zelf ook ervaringen heeft met dementerende geliefden.

Datum en tijd: *dinsdag 22 maart 2023, 20.00 uur*
Locatie: *Dorpskerk, Comriekade 7, Woubrugge*
Kosten: *€ 5,00 inclusief koffie/thee*
Aanmelden: dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com

Gezond en vitaal ouder worden

19 april 2023, Kerkje aan de Does

Hoe kunnen wij gezond en vitaal oud worden?

Hoe kan men lichamelijk en geestelijk de balans houden?

Welke rol spelen voeding, sociale contacten, planten/ kruiden, beweging in het gezond en vitaal ouder worden?

Vragen die ons bezig kunnen houden, zeker als we ouder worden.

Wilma Belt van natuurdrogist De Hazelaar in Alphen aan den Rijn helpt ons op weg naar een meer gezonde en bewuste levensstijl.

Spreker: Wilma Belt (natuurdrogist De Hazelaar)

Datum en tijd: woensdag 19 april 2023, 20.00 uur

Locatie: Kerkje aan de Does, Vissersweg 1a, Hoogmade

Kosten: € 5,00, inclusief koffie/thee

Aanmelden: dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com



De kracht van verhalen

16 mei 2023, Immanuël

“Vertel eens... Over de kracht van verhalen”

Ieder mens heeft verhalen in zich. Lange verhalen, korte verhalen, pijnlijke, blije, enthousiaste of originele verhalen. Verhalen kunnen raken of iets in beweging zetten. We kunnen er wakker van liggen en niet te veel aan willen denken; soms willen we ze juist van de daken schreeuwen. Als we ze delen, doet dat vaak iets met degene die luistert of leest. Kortom, verhalen zijn overal, elke dag, in allerlei vormen, bij iedereen. Maar merken we dit wel op? En wat kun je ermee? Hoe kom je verhalen op het spoor, bij jezelf en anderen? Hoe kunnen we ze delen? En hoe herken je ze als luisteraar?

In het leerhuis “Vertel eens Over de kracht van verhalen” geef ik antwoord op al deze vragen. Aan de hand van voorbeelden, onder andere uit de Bijbel, zoom ik in op de structuur en de kracht van verhalen. In kleinere kring gaan we daarna op zoek naar verhalen die wij zelf in ons hebben, hoe wij deze kunnen vertellen aan anderen en hoe wij ze kunnen ontvangen. En wat er gebeurt, als je ze deelt.

Spreker Marina Kapteyn (Alphatekst)
Datum en tijd: dinsdag 16 mei 2023, 20.00 uur
Locatie: gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge
Kosten: € 5,00 inclusief koffie/thee
Aanmelden: dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com



Workshop Bijbels koken

16 juni 2023, Immanuël

Eens was Jakob aan het koken toen Esau uitgeput thuiskwam van de jacht. “Gauw, geef me wat van dat rode dat je daar kookt, ik ben doodmoe.” zei Esau tegen Jacob.

“Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt” antwoordde Jakob (...)

Dat deed Esau (...) . Daarop gaf Jakob hem brood en linzensoep.

(Gen.25:29-34)

Bent u ook zo nieuwsgierig wat die linzensoep zo aantrekkelijk maakte voor Esau dat hij zijn eerstgeboorterecht ervoor opgaf?

Op vrijdag 16 juni is kunt u deelnemen aan een workshop Bijbels koken. Daarna hebben we met elkaar een gezellige maaltijd met de klaar-gemaakte creaties.

Leiding:

Hansje Herfst en Anneke Noodelijk

Datum en tijd:

vrijdag 16 juni, 18.30 – 20.30 uur

Locatie:

gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge

Kosten:

€ 5,00, inclusief koffie/thee

Aanmelden:

dorpsleerhuiswoubrugge@gmail.com



En dan sta je er alleen voor ...

Rouwen om iemand waar je veel van houdt , is een ingrijpend proces. Daar kun je wel wat steun voor gebruiken. Niet alleen in de eerste maanden maar ook later, want niemand is voorbereid op wat er na een sterfgeval allemaal op je afkomt.

Daarom start er op **woensdagavond 18 januari 2023 van 19.30-21.30** uur een rouwgroep. De bijeenkomsten zijn eenmaal per 2 weken (totaal 8 keer) en zijn voor iedereen toegankelijk. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Heeft U interesse? Neem dan contact op met Jannie van der Leij via email jannie.vanderleij@outlook.com of telefonisch 06-12993489.



Koffieochtenden

De afgelopen seizoenen zijn de koffieochtenden zeer geslaagd geweest. We willen hier dan ook zeker mee doorgaan. Op deze manier leer je elkaar ook weer eens op een andere manier kennen. In het aankomende seizoen gaan we dus weer van start op elke tweede en vierde woensdag van de maand in gebouw Immanuël. Vanaf 10 uur bent u **van harte welkom** om onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek te gaan. Ook mensen die wat verder van de kerk af staan, zijn van harte welkom. Vraag dus gerust iemand mee. Tevens zijn de boekenkasten open voor het lenen van een mooi boek. Aanmelden is niet nodig.

Datum en tijd: woensdag 28 september 2022 en daarna elke tweede en vierde woensdag van de maand, 10.00 uur

Locatie: gebouw Immanuel, Kerkstraat 1, Woubrugge

Informatie: Gerrie Verboom via gerrie.verboom@gmail.com via 0172-518218



Gesprekken rondom de eindtijd

Op verzoek willen we dit jaar ons verdiepen in de eindtijd. In de Bijbel komen we verschillende dingen van de toekomst tegen, zoals de Wederkomst, het Nieuwe Jeruzalem en ook het Laatste Oordeel. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die vaak veel discussie oproepen. We willen over de eindtijd samen in gesprek gaan. Elke bijeenkomst behandelen we één of twee thema's die te maken hebben met de eindtijd. Met elkaar zullen we verschillende (Bijbel)teksten lezen: Wat kunnen we ermee? En in gesprek zullen we hopelijk samen tot mooie ontdekkingen komen.

De eerste keer zullen we het hebben over de vraag: 'Wat is de eindtijd nu eigenlijk? En welke gebeurtenissen en verwachtingen hebben daarmee te maken?' Aan de hand van de dan genoemde thema's en eventuele aanvullingen, zullen we de rest van het seizoen invullen.

U kunt per keer kiezen of u aansluit in Woubrugge of Hoogmade.

Gespreksleider: Ds. Stefan Honing

Datum, tijd en locatie: gebouw Immanuël, Kerkstraat 1, Woubrugge,
dinsdag 15:00 – 16:30 uur op: 20/9, 18/10, 15/11,
13/12, 10/1, 7/2, 7/3, 18/4, 16/5

't Kompas, Vissersweg 1a, Hoogmade, donderdag
10.00 – 11:30 uur op: 22/9, 20/10, 17/11, 15/12,
12/1, 9/2, 9/3, 20/4, 25/5

Aanmelden bij: *Hoeft niet maar mag bij ds. Stefan Honing,*
ds@pgdoesenwetering.nl of via 0172-518157

Leesclub

Lid worden van een leesclub? Gewoon doen!

Tijdens elke samenkomst behandelen wij een boek. Aan de hand van een aantal vragen komen discussies op gang over hoe wij met de behandelde problematiek omgaan. Het komende seizoen zetten we onze deuren weer open voor belangstellenden om mee te doen.

Opgeven: bij Anneke Noodelijk, via anneke.noodelijk@gmail.com of via 06-11886311



Bijbelkring over Jesaja

‘Een stem roept in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’ Zijn woorden die we vaak in de adventstijd lezen. Een Ethiopiër (Hand. 8) vraagt zich af over wie de profeet het heeft als hij leest ‘Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed Hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en Hem werd geen recht gedaan, wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft Hij niet meer.’ Filippus stapt bij hem in de reiswagen en spreekt men hem over deze schrifttekst.

Bovenstaande citaten staan in het Nieuwe Testament en komen uit het Bijbelboek Jesaja. Komend seizoen gaan we bij de Bijbelkring in gesprek over dit Bijbelboek. Dit jaar gaan we niet het hele Bijbelboek hoofdstuk voor hoofdstuk lezen (dat zijn er 66!) zoals we vorig jaar bij het Bijbelboek Johannes wel hebben gedaan. Maar we zullen bekende teksten, veel geciteerde teksten, door deelnemers aangedragen teksten uit dit Bijbelboek met elkaar lezen en bespreken.

We zullen beginnen met een inleiding. Daarna gaan we teksten bespreken: wat staat er, wat betekent de tekst, waarnaar of naar wie verwijst de tekst? Wie mee wil lezen, is van harte welkom op dinsdag 18 oktober en daarna telkens de tweede dinsdag van de maanden november tot en met april, van 10.00 uur tot 11.30 uur in de kerkenraadskamer van de Gereformeerde Kerk. De kring wordt geleid door ds. Carolina Koops-Verdoes.

Gespreksleider: ds. Carolina Koops-Verdoes
Data: 18 (!) oktober, 8 november, 13 december,
10 januari, 14 februari, 14 maart en 11 april.
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Locatie: Gereformeerde Kerk, dr. A. Kuyperweg 1,
Woubrugge

Gebedskring

Elke week komt op woensdagochtend een gebedskring bijeen in gebouw Immanuel. We bidden om een zegen voor de gemeente van Woubrugge en al het werk dat daarin gebeurt. We dragen de zieken op in ons gebed en de mensen die het om een andere reden moeilijk hebben. Ook bidden we voor onze samenleving, lokaal en landelijk, voor de nood in de wereld, de vervolgte christenen en alles wat ons verder in het hart wordt gegeven.

Het is fijn om dit met elkaar te doen. Een ieder die mee wil bidden, wordt van harte uitgenodigd. U bent van harte welkom! Wilt u eerst meer weten of een keer komen kennismaken? Neem dan contact op.

Contactpersoon: Jeanne Grandia

Data en tijd: elke woensdagochtend van 9:00 uur tot 10:00 uur

Plaats: gebouw Immanuël, Kerkstraat 1, Woubrugge

Meer weten of contact opnemen? Mail of bel met Jeanne Grandia, w.j.grandia@casema.nl of tel. 0172-518940



Basiscatechese

Voor kinderen uit groep 7 en 8 is er ook dit jaar weer de basiscatechese. We proberen op een leuke manier met elkaar te ontdekken waarom we naar de kerk gaan, wat we vieren en geloven. Natuurlijk hebben we het met elkaar ook veel verschillende Bijbelverhalen. Wat hebben die verhalen ons nu eigenlijk te zeggen? Kortom, er valt veel te leren en daarnaast ook veel te lachen! Alle reden om te komen!

Catecheet: ds. Carolina Koops-Verdoes of ds. Stefan Honing
Datum en tijd: in overleg wordt naar een geschikt moment gezocht. Houd de nieuwsbrief goed in de gaten.
Opgeven: een emailbericht aan ds. Carolina Koops-Verdoes predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl of aan ds. Stefan Honing ds@pgdoesenwetering.nl



Tienercatechese

De tienercatechese is bedoeld voor jongeren die op de middelbare school zitten. We proberen op een gewone en leuke manier met elkaar in gesprek te komen over vragen die te maken hebben met God, geloof, keuzes maken, kerk en maatschappij. Wie ben jij, waarom ben je er en wat kun jij doen om een zinvol leven te leiden? Waarom is er kwaad, lijden, verdriet, ongelijkheid in de wereld? En waar is God in dit alles? En is er eigenlijk wel een God of ... ? Allemaal vragen die wij met elkaar stellen en waarin we met elkaar proberen verder te komen. Durf jij het aan?

Catecheet: ds. Carolina Koops-Verdoes of ds. Stefan Honing

Datum en tijd: in overleg wordt naar een geschikt moment gezocht. Houd de nieuwsbrief goed in de gaten.

Opgeven: een emailbericht aan ds. Carolina Koops-Verdoes predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl of aan ds. Stefan Honing ds@pgoesenwetering.nl



Cursus: wat geloven wij?

In deze cursus staat het christelijk geloof centraal. Aan de hand van een aantal Bijbelverhalen en kerkelijke praktijken proberen we met elkaar meer te leren over het geloof. Zo ontstaat er ruimte voor de deelnemers om tot eigen geloofskeuzes te komen. Om te groeien naar een eigen gelovige identiteit.

De cursus is zo opgezet dat iedereen er wat mee kan. Voor wie zich wil verdiepen in zijn of haar geloof, of bezig is het geloof te (her)ontdekken en te verkennen, is deze cursus *een absolute aanrader*.

Tijdens de cursus zullen we ook uitgebreid stil staan bij de mogelijkheid om belijdenis te doen in de gemeente. Voor de deelnemers die dat willen is er dan ook de mogelijkheid om de cursus af te sluiten door belijdenis te doen, maar dat is geen voorwaarde om mee te doen.

Cursusleiders: Ds. Carolina Koops-Verdoes & ds. Stefan Honing

Datum, tijd en locatie: In overleg. We beginnen in januari 2023. Graag uiterlijk 16 december 2022 aanmelden.

Aanmelden bij: Ds. Carolina Koops-Verdoes 0172-608277
predikant@gereformeerdekerkwoubrugge.nl of ds.
Stefan Honing 0172-518157
ds@pgdoesenwetering.nl



Alpha-cursus



Ontmoeten, vragen en ontdekken, dat doe je op de Alpha-cursus.

Inmiddels hebben ruim 325.000 mensen in Nederland een Alpha gevolgd, wereldwijd zijn dat er miljoenen. 92% van de Alpha-deelnemers gaf aan dat dat een positieve impact op hun geloof en leven. Op 29 september starten wij met een Alpha. Iedereen is daar welkom. Dus heb je nog nooit een Alpha gevolgd? Dit is je kans!

In tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt. Is er meer? Waarom stierf Jezus? Hoe kun je geloven? Hoe leidt God ons? Wat doet de heilige Geest? Dat zijn een paar van de vele vragen die op deze avonden aan de orde komen. Elke avond begint om 19:00 uur met een gezellige maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier beter te leren kennen. Na de maaltijd luisteren de Alpha-deelnemers naar een inspirerende inleiding. In elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alpha-deelnemers doorpraten.

Datum, tijd en locatie: wekelijks om 19:00 uur op donderdagavond vanaf 29 september in gebouw Immanuel, Kerkstraat 1
Aanmelden bij: ds. Stefan Honing, ds@pgdoesenwetering.nl of 0172-518157

Scan de QR voor een promo filmpje



Micha-cursus

Micha
NEDERLAND

De Micha Cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten waarin je ontdekt wat de Bijbel zegt over gerechtigheid en hoe jij, met jouw talenten, kunt meewerken in Gods Koninkrijk. Je gaat aan de slag met onderwerpen als:

- Zorgen voor de wereld om je heen
- Duurzaam en eerlijk handelen in deze wereld
- Jouw talenten en mogelijkheden om recht te zetten wat krom is



Datum en tijd: wekelijks om 20:00 uur op dinsdagavond vanaf 9 mei 2023

Locatie: gebouw Immanuël, Kerkstraat 1

Kosten: €12,75 (voor het werkboek)

Aanmelden bij: ds. Stefan Honing, ds@pgdoesenwetering.nl of via 0172-518157



Scan de QR
voor een
promo filmpje

Jongerenclubs

De jongeren van Woubrugge worden van harte uitgenodigd om lid te worden van een van de jeugdclubs, die we in Woubrugge rijk zijn. De clubbijeenkomsten worden gehouden op de jeugdzolder van gebouw Immanuël.



Voor jongeren van groep 7 en 8 (basisschool) en de brugklas is er **“Rock Solid”**.

Tijdens de clubavonden doen we met z’n allen altijd leuke en gekke spelletjes en quizen. We maken met elkaar plezier en zitten daarna ook even stil voor ‘De Preek van de Week’. De leiding leest met ons uit de bijbel en daar doen we vaak een opdracht bij. De gezelligheid en vrienden die we maken geeft ons veel energie!

De contributie voor de avond is maar €1,50. De avond sluiten we altijd af met de CCC (Cola, Chips en Chillen) en een potje tafelvoetbal of Nachtwacht.

Wil je graag een keer met ons meedoen? Je bent van harte welkom en neem je vrienden mee!



Voor jongeren vanaf de tweede klas voortgezet onderwijs t/m 18 jaar is er: **“Solid Friends”**.

Eén keer in drie weken op de zaterdagavond komen we bij elkaar. We houden ons tijdens de clubavonden bezig met leuke en gekke spelletjes in combinatie met serieuze onderwerpen. Af en toe helpt één van de jongeren de leiding met het voorbereiden van het thema, of wordt er gezorgd voor een hapje. We leren hier ook veel van en we worden goede vrienden!

Naast onze eigen avonden, doen we ook gezamenlijke activiteiten met de andere clubs. Met de contributie van €1,50 sparen we voor leuke extra's en uitjes. Zo gaan we één keer per jaar gezellig bowlen en waaien we af en toe met z'n allen uit, op het strand.

Lijkt het je leuk om een avond mee te doen? Je bent van harte welkom!



Voor jongeren vanaf ongeveer 18 jaar is er: **“Friends Unlimited”**.

Onze clubavond vindt om de week op vrijdag of zondag plaats. Op de zondag koken we samen een maaltijd en vrijdag maken we een kleine snack. Daarna vervolgen we de avond met spelletjes en gezelligheid. Elke avond bereidt één iemand een thema voor waarin de Bijbel en ons geloof centraal staat. Zo hebben we met elkaar ook even een serieus gesprek. Door met elkaar leuke en minder leuke dingen te delen, ontwikkelen we een goede band. We vragen een kleine bijdrage van € 2,50, maar de eerste keer is gratis!

Verder hebben we het jaar door ook extra activiteiten met de andere clubs. Kampeeravonden, zwemspektakels en geweldige start- en slotfeesten! Vind jij het leuk om een avond met ons mee te doen, dan ben je van harte welkom!

Start clubseizoen op 24 september 2022

Op zaterdag 24 september beginnen we met elkaar het clubseizoen tijdens de strandwandeling. Dit is een gezellige avond vol met spelletjes, gekkigheid en vrienden maken. Zit je al jaren bij de club of ben je net nieuw, iedereen is welkom! Voor informatie en aanmelden kun je terecht bij Afike de Rijk, tel. 06 18630762.

Agenda Dorpsleerhuis 2022-2023

Datum	Activiteit	Locatie	Tijdstip
30-10-22	500 jaar Jan de Bakker	Kerkdienst Dorpskerk, Comriekade 7, Woubrugge	9.30 uur
05-11-22	500 jaar Jan de Bakker, bezoek aan Catharijne- convent	Catharijne-convent Lange Nieuwstraat 38, Utrecht	11.00 uur bij het museum
15-11-22	Predikant in de krijgsmacht	Gereformeerde Kerk Dr. A. Kuyperweg 1, Woubrugge	20.00 uur
10-01-23	Met Bachs beste wensen	Dorpskerk, Comriekade 7, Woubrugge	20.00 uur
21-02-23	De vrouwelijke kunstenaar	Gereformeerde Kerk, Dr. A. Kuyperweg 1, Woubrugge	20.00 uur
22-03-23	Film The Father	Dorpskerk, Comriekade 7, Woubrugge	20.00 uur
19-04-23	Gezond en vitaal ouder worden	Kerkje aan de Does, Vissersweg 1a, Hoogmade	20.00 uur
16-05-23	De kracht van verhalen	Immanuël, Kerkstraat 1, Woubrugge	20.00 uur
16-06-23	Bijbels koken	Immanuël, Kerkstraat 1, Woubrugge	17.30 uur

